

Brande Hallerne artikel af Jens-Christian Kjær 2009-2017



Initiativ gruppen bag Brande Hallerne blev stiftet i 1960, men fik først i 1965 byggetilladelse. Den første bygning i 1966 var Hal A. Den blev lagt langs en sti, som førte ned til et kolonihaveområde og mose terræn mellem gården Engvang og Brande Å og grænsende over til Hyvildvej. Stien blev senere til Ole Bendix Vej og den officielle postadresse for Brande Hallerne.

Friluftsbadet blev bygget i 1967 med bassinerne, det store med springfaciliteter og det lille samt soppebassin, sammen med omklædningsrum, billetsalg, halinspektørkontor og livredderfaciliteter.

En overdækket adgang mellem Hal A og Svømmebadet, samt det første cafeteria (1971) kom næstefter. Cafeteriet lå langs Hal A og inden for det, der nu er dagens forhal. Det var rimeligt smalt, men det fungerede. Hal A fik også et tidspunkt en tilbygning der lå for enden af hallen ud mod Ågade, det var i første omgang forhal med garderobe og toiletter og dermed en slags officiel hovedindgang. Senere blev de ombygget til omklædningsrum. Idrætsudøvere gik på det tidspunkt ind stort set som nu, blot henne ved mellemgangen mellem Hal A og Svømmebadet. Den officielle hovedindgang var i drift i hvert fald under Brande Bys 800 års jubilæum (1975) og jeg kan huske en ret mindeværdig koncert med Danmarks Radio's symfoniorkester og et specielt stykke musik, nemlig Ravels "Boléro", der med sin stigende intensitet fulgte regnen på hallens tag, eller også var det omvendt. Forhallen dækkede også over en kælder, som Brande Skytteforening brugte, i dag er det bueskytterne der benytter den del af kælderen, som egentlig blev bygget som sikringskælder i tilfælde af krig.

Med Hal A fik Brandes indendørs idrætsliv et vældigt skub. Gymnastik-, håndbold-, fodbold-, skytte- og badmintonfolket, sidstnævnte kunne endelig ånde lettet op og sende fjerbolden op i højderne. Hertil kom Svømmeklubben Branditten, som trak sig tilbage fra Brande Elværks søen.

I 1979 blev Hal B bygget med fuld kælder og teaterscene, den var desværre lidt af skuffelse og blev hurtigt brugt til noget andet end tiltænkt, for endelig at blive nedlagt i 2002. Klubbernes mulighed for at have stævner blev forøget betragteligt. I samme åndedrag kom i store træk den nuværende forhal og cafeteria til. Hal B fik nye brugere, nemlig

biliardklubben, BGU's bordtennisafdeling og det gav plads til klublokaler for Håndboldklubben og Badmintonklubben. Det var også her Brande Fitnesscenter kom og senere en fysioterapeutklinik.

Op til foråret 1995 skete der store ting. 29 år efter at sidste mand gik op af Brande friluftsbadet ved Elværksøen kunne vi slå dørene op for Brande Svømmehal. Det blev så også enden på det gamle friluftsbadet, som blev delvis fjernet på nær udspringstårnet. Det blev omdannet til en skulptur. Den frigivne plads gav rum for Brande Bueskytteforening, som fik bane til deres udfoldelser her.

Sammen med svømmehallen blev der også plads til et enkelt solarium rum. Med svømmehallen kunne svømmeklubben udvide deres aktiviteter til hele året, og Brande Motion med deres cykel og løb kunne udvide med triatlon arrangementer.

Året efter kom der nyt gulv i Hal A og sammenklappelige tilskuerpladser.

I 2006 kunne Brande Fitnesscenter endelig komme op i lyset med det nye fitnesscenter, som blev bygget cirka der, hvor det lille bassin fra friluftbadets tid lå.

2006 var også året den nye multihal C samt nye depotrum så dagens lys. Cafeteriet ændrede lidt udseende i den forbindelse.

Udenoms arealerne rummer også aktivitet; her huserer Petanque-og Krolf-folket.

I 2009 er endnu en renovering tilendebragt med nye toiletter i forhallen og renovering af den gamle omklædningsrum fra friluftbadets tid. Desuden inddragelse af de gamle sandfiltre fra samme bad til noget fornuftigt.

2014 skete endnu en udvidelse idet Brande Fitnesscenter udvidede kraftigt, som inddrog de sidste kvadratmeter af det gamle friluftbads område. Springtårnet måtte vige, og blev nedrevet. Sammen med fitness-udvidelsen kom der squashbaner til Brande Hallerne.

Yderligere information; bogen om: Brande Hallerne 50 år af Erik Lauritzen, 2016.

Faktuelle info:

Brande hallernes bestyrelsesformænd:

Max Petersen	1966	1969
Leif Bødtker	1969	1972
Hans Mølgaard	1972	1981
Sten Rødekilde	1981	1987
Helge Jensen	1987	1989
Niels Erik Larsen	1989	1990
Henning Golbækdal	1990	1991
Henning Hejbøll Sørensen	1991	2011
Ralf Løth	2011	2016
Søren Nielsen	2016	2017
Anne-Mette Kongedam	2017	nu

Brande Hallernes Halinspektører:

Anna & Leif Nielsen	1966	1971
Ebba & Aage Jensen	1971	1987
Peter-Bent Justesen	1987	1991
Ea & Niels Holgersen	1991	1993
Poul Hansen	1993	1994
Torben Sonne	1994	1995
Jens-Christian Kjær	1995	2000
Martin Reinevald	2000	2011
Sigurd Kristensen	2011	nu

Brande Hallernes Halassistenter:

Christian Ejvind Risbjerg Sørensen	?	1984
Jorge Alberto Jespersen	1984	1987
Tommy Kristensen	1987	1988
Sten Rix Madsen	1988	1989
Jens-Christian Kjær	1989	1991
Per Madsbjerg	1991	1992
Jens-Christian Kjær	1992	1995
Kent Pedersen	1995	nu
Martin Bagger	2014	2016
Peter Gjaldbæk	2016	nu

Brande Svømmecenters bademestre:

Ivan Andersen	1995	2008
Michael Holm	2008	2012
Ivan Andersen	2012	nu

Svømmehallens faste personale:

Dorthe Schaumann Thomsen	1995	2001
Rita Olsen	1995	nu

Brande Hallernes Cafeteria:

Ebba og Aage Jensen

Karen og Ivan Andersen	1984	1992
Ea & Niels Holgersen	1991	1993
Ilse Sandfeld Larsen	1993	1995
Karen Andersen	1995	1998
Ann Jørgensen	1998	1999
Lone Heide	1999	2001
Tina Damgaard	2001	2004
Hanne Pedersen	2004	2005
Lone Heide	2005?	2010?
Anni West	2010	2011
Inger Jeppesen & Nancy Olsen	2012	2012
Ditte Storgaard Knudsen	2012	2014
Majbritt Ehlert Kristensen	2014	2016
Jette Schau Larsen	2016	nu